

Politie-wachtmeester Gerrit Temmingh,
werkzaam te Diever
Geboren 14-9-1918
Overleden 25-7-1996
Kampnr. H 77206



Betrokken bij de organisatie, bevoorrading, communicatie en transporten terzake van het onderduikershol in de bossen bij Diever, genaamd de "Wigwam", in 1994 in boekvorm verschenen waarin toedracht en alle gebeurtenissen door overlevenden zijn verwoord!



Door loslippigheid en verraad zijn alle onderduikers en hun helpers in de ochtend van 22 november 1944 gearresteerd. Via Heerenveen en kamp Amersfoort werd Gerrit Temmingh gedeporteerd naar kamp Neuengamme en Wöbbelin waar hij op 2 mei 1945 door de Amerikanen werd bevrijd, zijn naam staat bij hen die het kamp levend konden verlaten als enige van de verzetsmensen van het onderduikershol.

Op deze herdenkingsplek „Gedenkstätte Neuengamme“ herdenken we hen die de misdaad onderkenden, er niet mee konden leven, in verzet kwamen onbeschrijfelijk hebben geleden en vaak een hoge prijs betaalden met hun leven!
„Met respect herinneren we ons Gerrit Temmingh, gevangene van kamp Neuengamme en Wöbbelin“.

Ineke Temmingh, mede namens alle neven en nichten.
Ineke.temmingh@gmail.com

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Gerrit Temmingh

1918 – 1996