

Kan je missen wat je nooit hebt gekend?  
Men zegt van niet,  
Maar 'k meen van wel,  
Een onvervulde wens, te weten wie je bent...

Jij, losgerukte wortel van onze boom,  
Gestolen herinnering,  
Nog voor ons verhaal begon,  
Rauwe werkelijkheid, geen nare droom.

Maar toch ironisch het lot...  
Ondanks je offer is je boom niet dood  
En zonder ons gemis  
Had onze boom  
Nooit zo mooi gebot.



*Roosje*

*Mark*  
03-10-1944



*Urbain*  
01-10-1922  
06-01-1945

*Elena*  
*Florian*  
*Greetje*

Onze grootvader, Urbain,  
was pelotonoverste bij het  
geheim leger. Om rantsoenzegels  
te bekommen werd een postoverval  
gepland in Aalst. Hij werd verraden  
en op 12/08/1944 samen met zijn  
kameraden opgepakt.

Onze oma was toen zeven maanden  
zwanger. Het laatste beeld van haar  
lieve man was een hand, wuivend met  
een zakdoekje, door de tralies van de  
gevangenis van Gent.

Zij was in het rood gekleed,  
zodat hij haar gemakkelijk zou  
herkennen. Ze zouden elkaar nooit  
meer terugzien.

Oma vertelde nog dat ze opgelucht  
was toen haar man op 31/08/1944  
werd weggebracht naar een  
werkkamp in Duitsland...

Zij wist toen nog niets van de  
mensonterende concentratiekampen.  
Urbain kwam terecht in Neuengamme  
en werkte op de scheepswerven van  
Blohm & Voss waar hij is bezweken  
op 06/01/1945.

*Marie - Josée*

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen  
van het concentratiekamp Neuengamme  
[www.ort-der-verbundenheit.org](http://www.ort-der-verbundenheit.org)

1922 – 1945 Urbain Van den Driessche