

Abraham Floris de Muijnck

TER GEDACHTENIS AAN MIJN VADER EN ONZE OPA



Bram de Muijnck is geboren op 26-04-1912 te Kamperland (Nederland) en werkte als Kassier op het distributiekantoor te Geersdijk. Hij had contacten met het verzet en luisterde dagelijks naar Radio Oranje. De berichten die hij via zijn radio hoorde typte hij uit en kopieerde die op het distributiekantoor. Daarna verspreide hij die in zijn omgeving. Op 22 juli 1944 werd door twee SIPO-soldaten huiszoeking bij hem gedaan en werd zijn radio gevonden. Hij werd gearresteerd en gevangengezet in het Huis van Bewaring te Middelburg. Op 31 juli 1944 werd hij met de trein overgebracht naar Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, een doorgangskamp bij Leusden. Op 11 oktober 1944 werd hij met ±1440 medegevangenen, waaronder ±600 mannen uit Putten, naar het station in Amersfoort gebracht om getransporteerd te worden naar het concentratiekamp Neuengamme in Duitsland. Na een driedaagse reis kwam de trein met gevangenen in het concentratiekamp Neuengamme aan en kreeg hij zijn kampnummer 56109. Door de onmenselijke toestanden en met totale uitputting in een onmenselijke situatie, waar hij in het concentratiekamp moest leven en werken overleed hij, vijf maanden na zijn arrestatie op 26 december 1944 (2^{de} Kerstdag) 's nachts om 2.00 uur in de ziekenbarak van het concentratiekamp Neuengamme.

Opdat hij niet vergeten zal worden.

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

1912 – 1944
Abraham Floris de Muijnck