

Frans Ammerlaan werd op 26 december 1924 in Venlo geboren als 5^e kind in een gezin van uiteindelijk 10 kinderen. Na een rustige jeugd tot 10 mei 1940, moest hij in mei 1943 onderduiken toen de Nazibezetter de verplichte Arbeitseinsatz instelde.

Frans had het moeilijk in de onderduik. Na een heimelijk bezoek aan zijn ouderlijk huis werd hij op 14 augustus 1944 omstreeks 21.45u. op straat opgepakt vanwege Arbeitsverweigerung. Hij verbleef 4 dagen op het politiebureau in Venlo en werd op 18 augustus 1944 op transport gesteld naar het Polizeiliches

Durchgangslager Amersfoort. Zijn kampnummer was 5606. Op 10 september 1944 ging hij met circa 1150 andere personen op transport naar KZ Neuengamme. Daar werd zijn nummer 49350. Waar hij geweest is tussen september 1944 en april 1945 is tot op heden onbekend.

De familie acht het waarschijnlijk dat hij op 8 april 1945 met een Muzelmannentransport van Neuengamme naar Stalag X B Sandbostel is gegaan, een reis van 10 dagen via een enorme omweg van 880 km. Op 25 april 1945 werd Frans in dit kamp gezien door een Nederlandse arts. Na de bevrijding van het kamp op 29 april 1945, liet een medegevangene maanden later aan de familie weten dat Frans op 3 mei was opgenomen in het 86^e British General Hospital RAMC in Rotenburg. Hier overleed hij op 16 mei, waarschijnlijk aan vlektyfus. De familie ontving dit bericht pas begin oktober 1945.

Hij wordt zeer gemist.



Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Frans Ammerlaan

1924 – 1945