

NL PUTTEN RAZZIA 1944

Ter nagedachtenis aan mijn Lieve vader, opa & overgrootvader.

Op 1 oktober 1944 kwamen ze u halen en trokken ze u bij ons weg. U verdween voorgoed uit ons leven. Wij hebben u helaas nooit mogen leren kennen, maar u zit voor altijd in ons Hart.



Gezin Jan van Beekhuizen, juli 1944.

1 oktober 1944 weggevoerd uit Putten.

2 – 11 okt. kamp Amersfoort, kampnr: 7837.

11 okt. – 28 nov. Neuengamme, kampnr: 57207

28 november 1944 overgebracht naar kamp Versen – Meppen en daar overleden.

**Uit naam van zijn trotse kleindochter:
Michaëla van Beekhuizen.**

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Jan van Beekhuizen

1919 – 1944