

Familiedrama

In de vroege morgen van 11 december 1944 worden op De Haere bij Doornspijk vier zonen van jachtopziener Hendrik Vlieger opgepakt.

De jongens waren op weg naar hun werkterrein in de bossen. De broers Willem, Hendrik, Beert en Teunis worden met andere arrestanten afgevoerd naar de Willem II-kazerne in Apeldoorn en op 19 december doorgevoerd naar Kamp Amersfoort.

Op 2 februari 1945 worden de broers op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme. In april wordt Beert doorgevoerd naar buitenkamp Wöbbelin, waar hij op 28 februari overlijdt.



Gedenkplaats Wöbbelin



Buitenkamp Wöbbelin



Monument Veldweg Doornspijk

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Beert Vlieger

1921 – 1945