

“Fransje is terug! Fransje is terug!”,

riep men op straat in mei 1945

**Ziek, maar terug bij zijn geliefde vrouw Jo
en dochters Gretha en Jopie**

**Opgepakt wegens onderdak verlenen aan
Joden op 14-11-1943**



*Lieve vrouw Gretha en Jopie
Den Haag 20-1-1945
Ik heb je deze brief schrijf heb ik
geen bericht van mijn eerste brief
zwungen. Maar hoe gaat het met
alle toch reken goed hoop ik
al het best ik
vande*

*met syngent moet de naam en
duidelijk op de enveloppe vermeld staan.
C.D. 7
Iedere Sweten mag wederzijds een brief gestuurd worden.
Betal- en aanschikaarten zijn verboden en worden niet
toegelaten. Ongetrukeerde brieven worden niet aan-
genomen. (Duidelijk naam en adres van afzender ver-
melden.) Alleen landpost, landenborstel en zeer knu-
nen PER BRIEF gestuurd worden. Bezoek wordt niet
toegelaten. Schoon wasch wordt door de gevangenis
afgeerikt.*

**Oranjehotel Scheveningen
Kampen Vught en Sachsenhausen
Kamp Wöbbelin/Neuengamme (foto)
Kampnummer 580993**

**Geboren, woonachtig en overleden in Den Haag
Gewerkt vanaf zijn 11^e tot zijn 75^e jaar als typograaf**

**ONZE LIEVE OPA WAS KLEIN VAN STUK
MAAR GROOT IN DADEN!**

**Met trots en mooie herinneringen herdenken wij hem.
- zijn kleindochters Joke, Anja, Marga en Margaret -**

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Frans Dors

1901 – 1983