

Familiedrama

In de vroege morgen van 11 december 1944 worden op De Haere bij Doornspijk vier zoons van jachtopziener Hendrik Vlieger opgepakt.

De jongens waren op weg naar hun werkterrein in de bossen. De broers Willem, Hendrik, Beert en Teunis worden met andere arrestanten afgevoerd naar de Willem II-kazerne in Apeldoorn en op 19 december doorgevoerd naar Kamp Amersfoort.

Op 2 februari 1945 worden de broers op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme. Hendrik overlijdt in het kamp op 3 maart.



Gedenkplaats Concentratiekamp
Neuengamme



Concentratiekamp Neuengamme, 1940/1945



Monument Veldweg Doornspijk

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Hendrik Vlieger

1920 – 1945