



18 Maanden
in
Nazi Duitsland

Memoires van Huub Winkelmoen
met byna onbeschrijfelijke ervaringen.



Mijn tweede uittocht begon met ruim 3000 bange mensen.
Bestemming onbekend.

Door zijn onuitputtelijke kracht en liefde voor Yvonne
heeft hij kamp Vught, Oraniënburg, Sachsenhausen,
Neuengamme, Aurich, Sammelortslager Bremen-Farge overleefd,
maar met sporen die niet uitgewist konden worden.



10.05.1945
Bevrijding

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Hubertus Winkelmoen

1919 – 2003