

Eindeloos duurt de oorlog. Zo ook de hoop. Door te blijven zoeken, en dan toch een keer te vinden ...



[31 augustus 1944] Lieve allemaal,
Momenteel kapotte bus Apeldoorn
richting Arnhem en dan Amersfoort.
Lieve Rint gefeliciteerd. Groet allen van
mij. Rens weest moedig hoor alles komt
goed. In het aanrecht 2 tabakskarten
deze goed bewaren. Zorg voor alles,
turf met Roelof overleggen, verder alles
bespreken met vader.
Dag lievelingen,
Jan

Tijdens de Razzia van Staphorst in de
nacht van 31 augustus 1944 werden
20 mannen opgepakt. **Jan Massier** was
een van hen. Via Kamp Amersfoort
werd hij als **nummer 49332** op 8
september in Neuengamme
geïnterneerd.

Als enige van die groep Staphorsters
overleefde hij die hel. Op 29 april 1945
werd Jan bevrijd in Kamp Sandbostel.
Hij was geen nummer meer, hij was
weer mens. Kort daarna is hij op
transport gegaan. Naar huis. Maar ziek
en verzwakt is Jan in de buurt van
Bremen opgenomen in een hospitaal
en zal daar in mei 1945 zijn overleden.
Zijn graflocatie is tot nu toe onbekend.

Als vrij mens is hij gestorven, en wij –
zijn kinderen en kleinkinderen – zetten
in vrijheid de zoektocht voort om hem
thuis te brengen. Ook als belofte aan
zijn dappere vrouw, onze moeder en
oma, die alles heeft gedaan wat Jan in
zijn laatste woorden heeft gevraagd.
Want, de oorlog is pas voorbij als Jan
weer thuis is.

Zo helpe ons God almachtig.

REINSE GATRONIDES
K 19 07 - 1708 1 13 2 2433
ECHTGENOTE VAN
JAN MASSIER
K 19 07 - 1708 1 13 2 2433
Kamp Sandbostel - 29 April 1945



Teun

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen
van het concentratiekamp Neuengamme
www.ort-der-verbundenheit.org

Jan Massier

1910 – 1945 – Heden