

Ter gedachtenis aan mijn vader:

**JASPER PETRUS MANSCHOT**

**29-12-1908 / 16-04-1945**

**ONZE VERZETSHELD**

Vader van Alex

Schoonvader van Alice

Grootvader van Dennis

Overgrootvader van Jasper jr.



Ik (Alex Manschot), 4 jaar oud,  
samen met mijn vader

Op de avond van 13 februari 1945 werd er bij ons aangebeld. Mijn vader verwachtte een vriend. Er stonden twee SS-soldaten voor de deur, die mijn vader meenamen. Ik zag dit. Hij was verraden! Mijn vader maakte deel uit van verzetsgroep 'de Beer', gevormd in 1944 door Adr. de Lepper. Zij kwamen bijeen op een woonschuit, 'de Albatros', gelegen aan de Calandkade in 's-Gravenhage. De verzetsgroep oefende met vuurwapens op 'de Albatros'. Allen zijn opgepakt door SD-Einsatzcommando Leemhuis.

Mijn vader is gebracht naar het Oranjehotel, de Scheveningse gevangenis. Daarvandaan is hij op 7 maart naar Kamp Amersfoort gebracht. Zijn kampnummer was 15257. Op 15 maart 1945 is hij doorgevoerd naar Neuengamme en tewerkgesteld in Uelzen. Daar is hij op 16 april 1945 gefusilleerd.

**OPDAT HIJ NIET VERGETEN ZAL WORDEN**

Alex Manschot (19-08-1939)

Plek voor verbinding en herinnering

Familieleden herdenken gevangenen  
van het concentratiekamp Neuengamme  
[www.ort-der-verbundenheit.org](http://www.ort-der-verbundenheit.org)

Jasper Petrus Manschot

1908 – 1945